

Undervisningsforløb:

## Lokalhistoriske kildepakker – Brønshøj og Husum (Boligforhold og levevilkår)

### **Kildemateriale: Erindring nr. 1021 – Svend Barmer (periode 1915-1946), 1995**

Uddrag af Svend Barmers pensionisterindring fra 1995. Her fortæller han fortæller om sin tidlige barndom i det landlige Brønshøj.

Find den samlede erindring her: <https://kbharkiv.dk/permalink/post/18-20565>



KØBENHAVNS  
STADSARKIV

Den 19 juni 1915 så jeg for første gang dagens lys i Københavns yderkant nemlig i Brønshøj med adresse Frederikssundsvej 145 beliggende mellem Bellahøj og Brønshøj Torv, et kvarter som var fortrinsvis lav bebyggelse med enkelte undtagelser over 2 etager heraf bla.a. mit fødested. På Frederikssundsvej var bygningernes anvendelse småbutikker og beboelse samt mindre værksteder og ikke at forglemme Brønshøj Tivoli der med sit gamle plankeværk mod Frederikssundsvej var et rigtigt gammeldags forlystelsessted med musik, gynger, karussel, tombola m.v. og kulinariske nydelser af forskellig art fandtes naturligvis også. Da der selvfølgelig skulle betales entre kom vi der kun et par enkelte gange, pengene var små, men vi børn fandt da ud af at man kunne betragte herligheden gennem huller og sprækker i det gamle plankeværk.

(1)

Mellem Brønshøj og Husum var der hovedsagelig gartnerier på begge sider af vejen og jeg var med min far på indkøb af grøntsager og blomster som han skulle sælge fra en lille butik der var i tilslutning til hvor vi boede, d.v.s. min far arbejdede som anlægsgartner ude i velhavekvartererne i Hellerup og Klampenborg m.v. medens min mor passede den lille grønthandlerbutik.

(1)

Fra bopælen hørte vi tidligt om morgenen rumlen fra hestevogne, det var gartnerne som kørte ind til byen med deres varer, og rækker af hestepærer og flokke af gråspurve vidnede om dengangs hovedsagelige trafik med hestekøretøjer. I Husum på hjørnet af Frederikssundsvej og Mørkhøjvej lå Husum Møllekro der om dagen var bla.a. pausested med en kop kaffe eller en øl for de hjemadkørende gartnere og landmænd der havde fået afsat deres varer på Grønttorvet og andre steder i København og som havde været igang fra tidlig morgen og for mange havde en lang tur hjem til nabokommunen eller endnu længere nordpå.

(2)

Da man boede i området var det en oplevelse når man gik tur om søndagen sammen med far og mor at spadsere ad Brønshøj Kirkevejs jord- og grusbelægning ned til Brønshøj/Utterslev Mose hvor alt var uberørt natur der var så godt som ufremkommelig med sin mindst to meter høje sivskov, og krat og brændnælder rev og sved hvis man prøvede at skaffe sig passage for at se vand og fuglevildt som der var en masse af og som skræppede, skreg og rappede og kvidrede alt efter hvilken art det var og alle slags småfugle svirrede gennem luften sammen med insekter som sommerfugle, guld- og sølvsmede bier og myg, mosen var som en jungle, og som barn følte man i sin nysgerrighed både frygt og glæde, og når så de voksne fortalte at der var krybskytter på færde for at skaffe sig en andesteg, ja- så stirrede man fantasifuldt ind i sivskoven.

(2)

I det hele taget var Brønshøj/Husum rigt besat med naturområder idet der foruden nævnte mose som strakte sig helt til Bispebjerg og Søborg også var Degnemosen, det gamle fæstningsterræn med voldgraven i Husum og selv om gadekæret i Brønshøj ved Rytterskolen vel nok oprindeligt havde været en branddam var også dette et stykke natur med siv og vilde planter og dyr. Foruden alt dette havde man som et åbent landområde Bellahøj som selv om jorden var dyrket virkede på en som et dejligt stykke natur. Fra Bellahøjområdet tværs over Frederikssundsvej gik vejen til Utterslev der lå som en landsby med sine stråtækte bygninger og her kunne vi se børn lege og fiske i gadekæret som lå lige midt mellem husene, den videre vej førte så ud til marker og ovennævnte mose.

(2)