

Undervisningsforløb:

## Lokalhistoriske kildepakker – Amager og Christianshavn (Skoleliv og arbejde)

### **Kildemateriale: Erindring nr. 1008 – Knud G. V. Jensen (periode: 1897-1945), 1969**

Uddrag af Knud G. V. Jensen pensionisterindring fra 1969. Her skriver han bl.a. skriver om sin skolegang i Bådsmadsstrædes Skole og senere om sin lærlingetid som smed ved Grønlands handelsplads.

Find den samlede erindring her: <https://kbharkiv.dk/permalink/post/18-1087>



KØBENHAVNS  
STADSARKIV

# Skoleliv

Jeg var ikke mere end 6 år da jeg kom i skole.  
Der var to at vælge imellem.  
Betalingsskolen i Prinsessegade, og friskolen i Bådmandsstræde.  
Den første var for de lidt finere dem fra forhusene, og den anden for os andre.  
Forøvrigt lå vi altid i krig med dem fra betalingsskolen.  
Vores var den ældste, vist fra 1866, min far havde gået i den og han var født i 1866.  
Piger og drenge var skarpt adskilt ved et plankeværk.  
Senere i vore dage har den gamle skole fået oprejsning.  
Den er blevet gymnasium, man kan blive student derfra.  
Det var der ingen der havde drømt om den gang.

Jeg var ikke mere end 6 år da jeg kom i skole. Der var to at vælge imellem. Betalingsskolen i Prinsessegade, og friskolen i Bådmandsstræde. Den første var for de lidt finere, dem fra forhusene og den anden for os andre. Forøvrigt lå vi altid i krig med dem fra betalingsskolen. Vores var den ældste, vist fra 1866, min far havde gået i den og han var født i 1866. Piger og drenge var skarpt adskilt ved et plankeværk. Senere i vore dage har den gamle skole fået oprejsning. Den er blevet gymnasium, man kan blive student derfra. Det var der ingen, der havde drømt om den gang.

(5)

Lærinden, en frk. Kolding,

en ældre lidt stram dame.

Hun holdt et stykke rundt kridt i vejret, og spurgte, hvad tror I det her er for noget?

En cigaret råbte jeg i en fart.

Det lignede dem som min ældre broder sig, de hed "Motor", og kostede en øre stykket.

Der blev dyb tavshed, indtil frk. Kolding, sagde, sikke en erfarsing Knud dog har, men det er nu et stykke kridt.

Så vendte hun sig mod den store tavle, og tegnede et 0. Det er et 0 skreg alle 30 unger. Rigtig sagde frøkenen, men hvad er det nu sagde hun, og tegnede et 0 neden under det første. Det var der kun nogle få, der kunne finde ud af. Det var min første erindring fra

19

min allerførste skoledag.

Lærinden, en frk.

Kolding, en ældre lidt stram dame. Hun holdt et stykke rundt kridt i vejret, og spurgte, hvad tror I det her er for noget? "En cigaret" råbte jeg i en fart. Det lignede den min ældre broder røg, de hed "Motor" og kostede 1 øre stykket. Der blev dyb tavshed, indtil frk. Kolding sagde, "sikke en erfarsing Knud dog har, men det er nu et stykke kridt". Så vendte hun sig mod den store tavle og tegnede et 0. Det er et "0" skreg alle 30 unger. "Rigtig" sagde frøkenen, "men hvad er det nu?" sagde hun, og tegnede et ottetal neden under det første. Det var der kun nogle få, der kunne finde ud af. Det var min første erindring fra min allerførste skoledag.

(5)

Der var både formiddags og eftermiddags skole.

Om eftermiddagen var der mange drenge og piger, som kom med mælke-vogne.

De havde været ude med mælke-vognen siden kl. 5, så man kan let tænke sig hvor lidt friske og vågne de var.

De sad da også og nikkede indtil lærerens klap med linialen fik de arme drenge til at fare op med et ryk. Det var faktisk hårde tider dengang.

Det er jo ganske utænkeligt, at man behandler børn, sådan i dag.

Det var også almindeligt, at fattige folk sendte deres børn på fabrik naar de var 12 år.

På Christianshavn var der Nobel og Brauns tobakfabrik.

De tog gerne billige arbejdskraft alt hvad de kunde få, både piger og drenge.

Der var både formiddags- og eftermiddags skole. Om eftermiddagen var der mange, der mødte i deres uniform, som mælkedrenge. De havde været ude med mælkevognen siden kl. 5, så man kan let tænke sig, hvor lidt friske og vågne de var. De sad da også og nikkede indtil lærerens klap med linialen fik de arme drenge til at fare op med et ryk. Det var faktisk hårde tider dengang. Det er jo ganske utænkeligt, at man behandler børn sådan i dag. Det var dengang almindeligt at fattige folk sendte deres børn på fabrik når de var 12 år. På Christianshavn var der Nobel og Brauns tobakfabrik. De tog denne billige arbejdskraft - alt hvad de kunne få, både piger og drenge.

(5)

## Arbejde

Da jeg var 14 år blev jeg konfir-  
meret, i matrostøj, og jeg fik

mine første lange bukser.

Så skulle vi finde en læreplads  
til mig, for et håndværk skulle  
man have, det var der tradition  
for i vores familie.

Det var mest smede.

Bedstefar min far, og mine brødre  
var alle smede.

Så det blev jeg altså også.

Det var ingen sag at komme i lære  
dengang. Der var B og W's store  
virksomhed, og der var Københavns  
flydedok, et gammelt skibsværft  
med fine skibsbygger traditioner.

Det lå for enden af Strandgade  
op til den gamle Grønlands handels-  
plads.

Da jeg var 14 år, blev jeg konfirmeret, i matrostøj, og jeg fik mine første lange bukser. Så skulle vi finde en læreplads til mig, for et håndværk skulle man have, det var der tradition for i vores familie.

Det var mest smede. Bedstefar, min far og mine brødre var alle smede. Så det blev jeg altså også.

Det var ingen sag at komme i lære dengang. Der var B&W's store virksomhed, og der var Københavns flydedok, et gammelt skibsværft med fine skibsbygger traditioner. Det lå for enden af Strandgade op til den gamle Grønlands handelsplads.

(6)

I min tid kom ~~stort~~  
~~to~~ de store sejlskibe her ind, og  
læssede deres grønlandske varer, som  
ganske vist ikke altid duftede lige  
godt, men som alligevel var med  
til at give stedet colorit.  
Saa men her saa ogsaa flydedokken  
hvor jeg kom i lære i 1909.

Det var en broget flok der arbejdede her.  
De gamle maskinfolk havde alle  
øgenavne. Der var smukke Pedersens  
Jøde Hansen, den fedtede Andersen,  
og mange flere, og det var deres  
officielle navne, som baade mestre  
og svende brugte.  
Jeg var meget lille, da jeg begyndte  
her, jeg maatte staa paa en kasse  
for at naa op til skruestikken.  
Det var ogsaa en grov verden  
jeg kom ind i.  
Det var ikke just salongsprog der  
taltes her.  
Nogle af de gamle svende, var saa  
ogsaa her paa formiddagen noget  
anløbne, og der skulde sendes  
bud efter ny forsyning af Brænde =  
vin, 1/2 galborg og en 1/2 skibsøl.  
35 øre var det hele, som det kostede.  
Saa kunde de klare sig til fyraften.

I min tid kom de store sejlskibe herind, og lastede deres  
grønlandske varer - som ganske vist ikke altid duftede lige godt - men som alligevel var med til at  
give stedet colorit. Nå, men her lå altså flydedokken hvor jeg kom i lære i 1909.

Det var en broget flok, der arbejdede  
her.

De gamle maskinfolk havde alle øgenavne. Der var smukke Pedersen, jøde Hansen, den fedtede  
Andersen, og mange flere - og det var deres officielle navne, som både mestre og svende brugte.  
Jeg var meget lille, da jeg begyndte her, jeg måtte stå på en kasse for at nå op til skruestikken. Det  
var også en grov verden, jeg kom ind i. Det var ikke just salongsprog der taltes her. Nogle af de  
gamle svende var da også hen på formiddagen noget anløbne, og der skulle sendes bud efter ny  
forsyning af brændevin. 1/2 Ålborg og 1/2 skibsøl. 35 øre var alt, hvad det kostede, og så kunne de  
klare sig til fyraften.

(6)

Om vinteren måtte vi fejle sneen  
væk, der blev vi skullet arbejde.  
Man blev hårdet.

Arbejdstiden var lang, fra 7 morgen  
til 5 eftermiddag.

I dag forstår jeg ikke men kunne  
holde til det; Jeg tror jeg var 19-20  
år før jeg fik underbukser.

Min første overfrakke fik jeg først  
da jeg blev svend, men da kos-  
tede den også 40 kr.

Om vinteren måtte vi fejle sneen væk,  
der hvor vi skulle arbejde. Man blev hårdet. Arbejdstiden var lang, fra 7 morgen til 5 eftermiddag. I  
dag forstår jeg ikke, at man kunne holde til det; jeg tror jeg var 19 - 20 år før jeg fik underbukser.  
Min første overfrakke fik jeg først da jeg blev svend, men da kostede den også 40 kroner.

(6)