

Kildemateriale: Erindring af Poul Felskov, 1946

Poul Felskavs erindring er skrevet som besvarelse på spørgsmålet: Fortæl om en oplevelse under besættelsen, stillet af hans lærer A. Hollbøll.

Find erindringen sammen med hans klassekammeraters her:

<https://kbharkiv.dk/permalink/post/18-20773>

Poul Felskavs besvarelse:

Fortæl om en oplevelse under besættelsestiden

Det var en Dag den 29/8 1944, da Jøderne blev taget til Fange. Det var vist en af de mørkeste Dage i Besættelsestiden, som Danmark har haft.

Der kørte store Tanks omkring i byen, og de stillede store Kanoner op ved enden af næsten alle store Gader og Landeveje, for at skyde løs, hvis der blev Ballade i Byen.

Jeg vil nu fortælle en Begivenhed, jeg selv har været ude for.

Jeg kom gående ned ad Nansensgade, da der pludselig kom en Bil farende ned ad gaden, men jeg kunde ikke rigtigt se, hvad det var for en Vogn, da det allerede var blevet lidt mørkt.

Den standsede ikke mindre end 50 m. længere nede af Gaden, og ud af Vognen fór en fire Civilpersoner med Maskingevær og Pistoler i Hånden og løb til Fods længere nede af gaden.

Det varede ikke ret længe, så kom Hipo og skød uden at tænke på, at de kunde komme til at ramme andre, hvad de selvfølgelig også gjorde.

De ramte 2 Damer, én i Låret og den anden i Underlivet, den sidste døde med det samme.

Jeg var heldigvis kommet ind i en Opgang og så Hipo løbe og regere ude på gaden uden at få ram på dem de skulde.

Ja, det er nu kun en lille Begivenhed af alt det, der er sket i Danmark, selvom at jeg syntes, det var mere end nok.

Poul Felskov 15/2 - 1946

Gammeltoftsgade 24 st.

Fortæll om en Oplevelse under
Besættelsestiden.

Det var en Dag den 29/8 1944, da Jøderne blev
taget til Fange. Det var vist en af de mørkeste Dage i
Besættelsestiden, som Danmark har haft. Der låste store
Tanks omkring i Byen, og de stillede store Kanoner
op ved Enden af næsten alle store Gader og Landeveje,
for at skyde løs, hvis der blev Ballade i Byen.

Jeg vil nu fortælle en Begivenhed, jeg selv har
været ude for. Jeg kom gaaende ned ad Kan-
sengade, da der pludselig kom en Bil farende
ned ad Gaden, men jeg kunde ikke rigtigt se, hvad
det var for en Vogn; da det allerede var blevet lidt
mørkt; den standsede ikke mindre end 50m kom =

gere ned af Gaden, og ud af Vognen for en fire
Eivilpersoner med Maskingevær og Pistoler i Haan-
den og løb til Fods længere ned af Gaden. Det
varede ikke ret længe, saa kom Hlyra og skød u-
den at tænke paa, at de kunde komme til at
ramme andre, hvad de uhjælpelig gjorde. De
ramte 2 Damer, en i Laaret og den anden i
Underlivet: den sidste Døde med det samme.
Jeg var heldigvis kommet ind i en Opgang
og saa Hlyra løbe og regere ude paa Gaden,
uden at faa ram paa dem de skulde.

Ja, det er nu kun en lille Begivenhed, at
alt det, der er sket i Danmark, selvom at
jeg syntes, det var mer end nok.

15/2 1946

Poul Jelskov,

Gammeltoftgade 24st.